

De Soetra van Zen Cirkel Lelystad

Lofzang op de ene heldere Aanwezigheid



De Boeddha, ene heldere Aanwezigheid, zijnde ons leven waarin alle levende wezens zich onverhuld en moeiteloos manifesteren en thuis zijn in alle situaties.

Alle dingen dragen en bewegen ons en verschijnen vormloos, moeiteloos, onmiddellijk en ondoorgrondelijk in deze heldere Aanwezigheid als het leven van de Dharma.

Harmonieus, intiem verbonden en natuurlijk geordend, precies zoals de dingen zijn, is dit het leven van de Sangha.

Wij nemen onze toevlucht tot de Boeddha, de Dharma en de Sangha en, zijnde onderhevig aan de oerwet van verandering, wijden wij daarmee de ons geschonken tijd aan de Grote Weg, aan het herinneren van ons ware Zelf en aan het diepe en waarachtige voornemen om te midden van trends en belemmeringen ons leven te verdiepen, het goede te doen, het kwade te laten en, in de staat van fundamenteel niet-weten, grote compassie als de bloem van dit bestaan te laten bloeien.

Korte versie

Alomtegenwoordige aanwezigheid drukt zich uit
in de levende wezens en de verschijnselen
Alles is onlosmakelijk met elkaar verbonden
En onderhevig aan de wet van verandering
In aanwezigheid verwijlen vraagt
een geest die nergens verblijft en
gevrijwaard is van verduistering
wij zoeken daartoe onze toevlucht tot
de Boeddha, de Dharma en de Sangha
en leven aldus in het vaste voornemen
het goede te doen en het kwade te laten